



# Heempark

's-Hertogenbosch Zuid



De **EERSTE WERKDAG** begon regenachtig maar tegen de middag werd het droger. Rein was als eerste aanwezig en Joop en Piet kwamen later. Samen hebben ze een flinke afgewaaide tak die langs het pad lag opgeruimd.

Tijdens het afvoeren daarvan ontdekten ze dat de boom die met zijn kruin in een andere boom hing boven de plas plat lag. Samen zijn de bomen half in de plas terechtgekomen.



AALSCHOLVERS

De takken waar ze bij konden zijn verwijderd, maar verder is alles blijven liggen zoals het gevallen is. Op die manier krijgt het park toch een beetje meer het aanblik van de echte wilde natuur.

Op de dode stammen takken en wortels kunnen beestjes gaan wonen, mossen kunnen zich ontwikkelen en paddenstoelen op dood hout kunnen hun gang gaan.

**DE KOLONIE AALSCHOLVERS** die sinds kort bij het park zitten zullen ook blij zijn met de takken van de kruinen die in het water liggen. Niet te vergeten natuurlijk ook de ijsvogel die een prachtige hinderlaag heeft gekregen vlak bij zijn holletje.

Het is wintertijd dus mag er **GEKAPT** (in ons geval **GEZAAGD**) worden. Vorig jaar had Jan met Cor een rondje gelopen en alle bomen die verwijderd moeten worden gemerkt met een oranje stip. Omdat het park er al bijna



PIET EN JOOP



60 jaar is zijn er hier en daar wat dode bomen. Verder ook wat aardig uit de kluiten gewassen Esdoorns. Die zijn zo kunnen groeien in de jaren dat er geen onderhoud werd gedaan. Er waren vorig jaar dus al wat bomen omgelegd, maar we waren er niet aan toe gekomen alles mee te nemen. Dat kon dus nu alsnog worden gedaan. Nu is het omzagen op zich nog niet zo'n groot karwei, maar alles kort maken en opruimen !!!! Dat zullen we toch wel een paar dagen mee bezig zijn. En nog zijn niet alle bomen om die verwijderd moeten worden, Maar als het weer gunstig blijft gaat dat vast wel lukken.

Toevallig was er op Valentijnsdag een **MIDWINTERBORREL** bij Joop thuis. Omdat we zuinig zijn op onze vrijwilligers (die zwaar lichamelijke arbeid verrichten) moeten ze af en toe eens in de watten gelegd worden. Joop liet een mooie natuurfilm zien, gemaakt door een amateur. Zelf had Joop een film gemaakt over het Gilde in Den Bosch waar Gerard Sluijter, een helaas overleden vrijwilliger, van ons lid van was. Toevallig was Cor jarig geweest dus trakteerde hij op gebak. Het was een bijzondere verjaardag voor Cor omdat hij 80 jaar

was geworden. Ondanks zijn hoge leeftijd werkt hij nog steeds volop mee en schuwt hij het zware werk niet. Daar kunnen vele jongere mensen een voorbeeld aan nemen. Ook heeft hij vaak suggesties om het park mooier te maken. Hij is dan ook de man van het zaaien en aanplanten.

Zo gaat de **HEIDEHEUVEL** met meer heide beplant worden volgende maand tijdens NL doet.

**DE DERDE WEEK** van februari was het droog, zonnig maar fris. In het Heempark heb je daar geen last van omdat het wat lager ligt en als de wind dan uit het oosten



VORST ZICHTBAAR OP DE BLADEREN



SNEEUWKLOMPJES KONDEGEN HET VOORJAAR AAN

komt wordt dat gebroken door de vele bomen aan die kant.

Cor en Nico gingen aan de slag om een stuk van de **HEIDEHEUVEL** af te plaggen. Het is zwaar werk, maar het lukte hen om een 1 middag een flink stuk af te hebben grenzend aan het bestaande deel met heide. Als daar straks 100 heideplanten bij komen zal de heideheuvel weer zijn naam eer aan doen.



Piet en Joop hebben de omgezaagde bomen verder kort gemaakt en afgevoerd, daar zijn ze toch nog 2 middagen druk mee geweest. Verder hebben ze nog een paar kleine dode bomen langs het bospad omgezaagd. Die mogen niet op onze bezoekers terecht komen als het weer eens stevig waait. Op 2 plaatsen op de heideheuvel had Cor maaisel laten liggen om het onderliggende gras te vestikken. Samen met Ankie die weer gebruikt terug was van haar winter-vakantie heeft hij een deel afgeplagd om daar te kunnen zaaien. Het is de bedoeling dat daar vlinderlokkende bloemen gaan



GROTE BONTE SPECHT



WINTERKONINKJE

komen. Cor had al eens eerder op de heideheuvel gezaaid maar het gras groeide daar vrolijk overheen. Nu het is afgeplagd is er hopelijk meer kans op succes.

De laatste werkdag van februari was tevens de **KOUDSTE DAG** van de winter. Het vroom 4 graden en er stond een harde oostenwind. Nu valt dat in het park wel mee omdat het wat lager ligt en er aan de oostkant veel bomen staan. Toch was er niemand gekomen,

alleen Joop was er om de vogels te voeren. Maar goed ook want het voer was bijna op en moest nodig aangevuld worden. Joop is daarom daarna naar de zaadhandel gereden om wat bij te kopen. Nico kwam wel even langs, hij had led lampen gekocht die hij in de container gaat installeren. Daarvoor hebben Nico en Joop de bestaande installatie afgebroken en heeft Nico de accu meegenomen. Thuis gaat hij het in ter bescherming een in houten bakje installeren en hebben we straks in het achterste deel van de container voldoende licht.



BOOMKLEVER

